

# SVENSKA KYRKAN PÅ VÄG MOT 2020-TALET

BORGERLIGT ALTERNATIVS PROGRAM 2014–2017

# INNEHÅLL

<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>VÄRDEGRUND</b>	<b>4</b>
<b>VAD ÄR SVENSKA KYRKAN?</b>	<b>5</b>
<b>VERKSAMHET I FÖRSAMLINGARNA</b>	<b>6</b>
Gudstjänstliv i förnyelse	
Kyrkomusiken - en tillgång i gudstjänsten	
Diakoni – det viktiga sociala arbetet	
Utveckla arbetet bland barn och unga	
Kyrklig vigsel	
Kyrkans roll vid kriser och katastrofer	
Frivilliga insatser ska stödjas	
Alternativ inom skola och omsorg	
Begravningsverksamheten	
<b>SVENSKA KYRKAN I SAMHÄLLET OCH VÄRLDEN</b>	<b>8</b>
Demokratin i Svenska kyrkan	
Kyrkans budskap ska nå ut	
Klimat och miljö	
Jämställdhet	
Kyrkan som arbetsplats	
Kyrkan som betydande kulturbärare	
Friare församlingstillhörighet	
God hushållning leder till lägre kyrkoavgift	
Ökat samarbete mellan kyrkor	
Svenska kyrkan i utlandet	
Internationellt arbete	

## FÖRORD

Detta program utgör grunden för Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan på församlings-, stifts- och nationell nivå.

Styrelsen för Borgerligt alternativ har antagit programmet ”Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet”.

Vi övertygade om att våra idéer behövs för att utveckla Svenska kyrkan. Vi anser att det behövs förtroendevalda som tar ansvar och är med och utvecklar kyrkan. Då kan den fylla sin uppgift att möta människor i varje tid.

Kristendomen och humanismen med sin etik, moral och medmänsklighet har spelat och spelar en viktig roll i vår kultur och i vår historia. De kristna och humanistiska idéerna och värderingarna har format samhället och utgör dess grund. Det är en tradition som vi vill värna, vårda och utveckla.

I denna tradition är tanke-, tros- och yttrandefriheten grundpelare. Viktiga värden som respekt, mångfald, tolerans och demokrati ställer krav på att religionen erkänns som en del av enskilda människors liv.

Uppsala i november 2012

Styrelsen för Borgerligt alternativ

# VÄRDEGRUND

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

Kyrkan ska förkunna Guds ord rent och klart till befrielse och kraft till liv, tjäna människor som behöver hjälp och stöd och vara en lärande kyrka.

Svenska kyrkan, som bygger på sina församlingar, är demokratisk och rikstäckande. Den är beroende av att förtroendevalda tar ansvar och är med och utvecklar kyrkan så att den kan möta människor i varje tid. Ansvaret för kyrkan vilar gemensamt på de tillhöriga, de förtroendevalda och de kvinnor och män som vigts till tjänst som biskop, präst eller diakon. Svenska kyrkan ska påverka samhället genom att göra sin röst hörd i förkunnelse, debatt och bön men inte vara partipolitisk.

Vi som ställer upp under beteckningen Borgerligt alternativ vill som förtroendevalda ta ett stort ansvar för Svenska kyrkan på alla dess nivåer såväl nationellt som internationellt.

## **Borgerligt alternativ**

- anser att kristendomen har en särställning i Sverige i kraft av sin roll i kultur, historia och traditioner samt i formandet av det svenska samhället.
- värnar om den etik och medmänsklighet som är förbunden med kristendomen och slår vakt om människors lika värde. Tanke-, tros- och yttrandefriheten är grundpelare.
- värnar om människors frihet och det personliga ansvaret. Mångfald är för oss en styrka.
- vill utifrån skapelseperspektivet arbeta för ökad kunskap om natur-, klimat- och miljöfrågor för en hållbar utveckling för hela vår jord.
- vill förvalta kyrkans kapital och egendomar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för en god ekonomisk hushållning och till glädje för kommande generationer.
- har öppenhet för skilda synsätt på församlingarnas arbetssätt och gudstjänstutformning.
- välkomnar att alltmer i Svenska kyrkan utförs genom det allt viktigare frivilligarbetet.
- vill fortsätta det betydelsefulla ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands. De många som invandrat till Sverige med sin kristna tro ska välkomnas i Svenska kyrkan och beredas möjlighet att fira gudstjänst på eget språk och med egna uttrycksformer.
- vill utveckla Svenska kyrkans internationella arbete så att det gör skillnad för människor.
- vill med vårt internationella engagemang bidra till utveckling mot rättsstat, demokrati och fri ekonomi. Religionsdialog och religionsmöten är viktiga verktyg.
- arbetar för en friare församlingstillhörighet.
- vill medverka till att Svenska kyrkan ska ha föredömligt god arbetsmiljö.

## VAD ÄR SVENSKA KYRKAN?

I inledningen till Kyrkoordningen står:

”Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta kristna församlingarna och deras bekännelse till Kristus. Svenska kyrkans trosarv är den apostoliska tron.”

Borgerligt alternativ anser att Svenska kyrkan framträder genom sina församlingar. Närheten till medlemmarna är viktig för att de ska känna delaktighet och glädje i församlingens liv utifrån kyrkans grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Stiftens uppgift är att främja församlingarnas verksamhet och ha tillsyn över församlingarna. Borgerligt alternativ vill att stiftet ska stimulera och stödja till mer samverkan mellan församlingar och pastorat.

Den nationella nivån med kyrkokansliet ska vara ett serviceorgan för hela Svenska kyrkan med dess församlingar, stift och utlandsverksamhet. Resurserna till den nationella nivån ska alltid utvärderas och anpassas efter kyrkans totala behov.



FOTO: SYC.HU

## VERKSAMHET I FÖRSAMLINGARNA

För att möta Svenska kyrkans utmaningar inför framtiden är det viktigt att peka ut prioriterade områden. Genom en god ekonomisk hushållning kan medel omfördelas för att möjliggöra utveckling av följande verksamheter.

### **Gudstjänstliv i förnyelse**

Kärnan och navet i en församlings verksamhet är ett rikt gudstjänstliv i varierande former. Byggt på tradition behöver ett förnyelsearbete ständigt pågå, där igenkännandets glädje i gudstjänsten är omistlig.

### **Kyrkomusiken - en tillgång i gudstjänsten**

Våra kyrkomusikers och körers roll i gudstjänster är betydande. Vi vill ytterligare stärka en redan omfattande musikalisk verksamhet och främja rekryteringen av människor till kyrkomusiken.

### **Diakoni – det viktiga sociala arbetet**

Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan. De svagaste i samhället, de som på olika sätt är utsatta eller kommit i svårigheter ska kunna få hjälp och stöd i avsikt att ge kraft att frigöra de egna resurserna. Mötesplatser för att ge styrka och skänka hopp ska erbjudas. Formerna för detta behöver ständigt utvecklas och mycket arbete bygger på frivilliga insatser. Vi vill att Svenska kyrkan ska rusta sig för ett uthålligt socialt arbete.

### **Utveckla arbetet bland barn och unga**

Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Dopets uppföljning med undervisning och aktiv gemenskap i församlingen är av största vikt. Konfirmandarbetet med dess inriktning på undervisning, samtal i livsfrågor och vuxenblivande är viktigt för ungdomars utveckling. Insatser för att öka dop- och konfirmationstalen är nödvändiga.

Samverkan med skolor och utbildningscentra – från förskola till högskola och universitet - är en omistlig del av kyrkans arbete, där kristna värderingar kan föras ut och förankras och unga och äldre mötas i dialog om livsfrågor. Samlingar som t ex skolavslutningar är en del i mötet med barn och unga. Kyrkan ska alltid vara öppen och välkomnande.



Ungdomarna ska ha en självklar mötesplats i kyrkan. Vi ser familjen som grund för samhället. Svenska kyrkan skall stödja föräldrar i olika situationer och vara en miljö där människor i olika åldrar trivs tillsammans.

## **Kyrklig vigsel**

Vi anser att Svenska kyrkan ska behålla sin vigselrätt. Vi bejakar Kyrkomötets beslut 2009 om vigsel av par av samma kön.

## **Kyrkans roll vid kriser och katastrofer**

När kriser och katastrofer inträffar söker sig människor till kyrkan. Förtroendet för Svenska kyrkan är stort. Det är viktigt att stärka anställdas och frivilligas kunskap i krishantering. Att bereda möjligheter för människor att enskilt eller i grupp samtala om livsfrågor är en viktig uppgift för församlingarna. Svenska kyrkan ska finnas där människor är.

## **Frivilliga insatser ska stödjas**

Människors vilja att lägga tid och resurser i kyrkans och till medmänniskans tjänst måste tillvaratas ännu bättre. För att rätt kanalisera denna vilja behövs ökad kompetens hos såväl anställda som frivilliga. Vi vill ytterligare uppmärksamma frivilliggruppernas behov av uppmuntran, ökad delaktighet och undervisning.



## Alternativ inom skola och omsorg

Verksamhet som är ett utflöde av kyrkans diakonala och undervisande uppgift kan med fördel drivas av Svenska kyrkan i lämpliga former. Det gäller t ex skolor och förskolor samt äldreboenden där alternativ kan skapas för att öka valfriheten. Samverkan framför allt på det lokala planet bör främjas.

## Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är en bra huvudman för begravningsverksamheten och nuvarande ordning bör därför bibehållas. En god planering och hushållning samt ökad samverkan leder till att begravningsavgiften kan hållas låg. Samverkanformer för begravningsverksamheten måste utvecklas. Etiken i alla frågor som rör denna verksamhet är mycket viktig och vi vill genom fortbildning och god ledning säkerställa att alla får en i alla avseenden värdig begravning.

# SVENSKA KYRKAN I SAMHÄLLET OCH VÄRLDEN

## Demokratien i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en folkkyrka. Demokratifrågorna behöver ägnas ständig uppmärksamhet och kyrkan behöver nya och förenklade arbetsformer. Vi vill motverka att Svenska kyrkan uppfattas som ålderdomlig och byråkratisk. Vi anser att antalet ledamöter i Kyrkomötet ska minska från dagens 251 till 201.

## Kyrkans budskap ska nå ut

För att kyrkan ska nå ut med sitt budskap är det viktigt med tydlig och berörande information, verkligt lyssnande och vilja till öppen dialog. Vi vill förstärka kommunikationsarbetet i församlingarna t ex i sociala media för





FOTO: SXC.HU

att vara tillgängliga för alla. Vi vill värna flerspråkighet inklusive teckenspråk i det arbetet.

## **Klimat och miljö**

Ett gott liv för alla levande varelser på vår jord kräver att vi tar ansvar för hur jordens ändliga resurser brukas. Svenska kyrkan är med sina skapelse- och förvaltarskapsperspektiv en viktig röst i samhällsdebatten och ska som jord-, skogs- och fastighetsägare vara ett föredöme.

Vi vill effektivisera miljöarbetet och arbeta för ökad kunskap om natur-, klimat- och miljöfrågor. Begravningsverksamhetens miljöpåverkan måste fortsatt ses över. Vi vill ta vår del av det globala ansvaret och påverka internationellt för en hållbar utveckling för hela vår jord.

## **Jämställdhet**

Jämställdheten utgår från alla människors lika värde och varje människas rätt till respekt för sin person, sina val och sina känslor. Det är en fråga om rättvisa att ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder eller andra skäl. Vi vill motverka alla former av förtryck, diskriminering och generalisering i samhälle och kyrka.

## **Kyrkan som arbetsplats**

Vi vill verka för att Svenska kyrkans arbetsplatser ska vara föredömen genom jämställda, öppna och medmänskliga arbetsplatser. Platser där man gemensamt och med glädje gör ett gott arbete, där åsikter och meningar utbytes och eventuella konflikter förebyggs.

## **Kyrkan som betydande kulturbärare**

Kristendomen ligger till grund för vår svenska kultur. Svenska kyrkan har ansvar för att den utvecklas vidare och är också en mycket viktigt aktör inom kulturens område.

Kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta i kyrkorna och deras inventarier, i kyrkogårdar och fastigheter. Detta är ett hela svenska folkets arv och därför är det nödvändigt att staten ställer medel till förfogande för vård och underhåll. Vi vill stärka kompetensen och göra processen enklare för församlingarna vad gäller möjligheten att ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen.

## **Friare församlingstillhörighet**

Många önskar tillhöra en annan församling än den de är folkbokförda i. Denna fråga ägs inte av kyrkan utan avgörs av Sveriges riksdag. Vi är för en friare församlingstillhörighet. Vi anser att en utredning måste göras av möjligheten att tillhöra flera församlingar och dela sin kyrkoavgift mellan dessa.

## **God hushållning leder till lägre kyrkoavgift**

När det gäller kyrkoavgiftens storlek vill vi genom god hushållning hålla den så låg som möjligt och undersöka möjligheter att undvika avgifter som upplevs som orimliga. På alla nivåer vill vi reducera kostnader. Vår högsta prioritet är att långsiktigt trygga församlingarnas ekonomi och därför vill vi se över nuvarande utjämningsystem som är föråldrat. Svenska kyrkans utjämningsystem måste finna acceptans av såväl församlingar i storstad som i glesbygd.

## **Ökat samarbete mellan kyrkor**

Vi vill i Svenska kyrkan fortsätta det viktiga ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands. De många som invandrat till Sverige med sin kristna tro bör



dels välkomnas i Svenska kyrkan, dels beredas möjlighet att fira gudstjänst på eget språk och med egna former i Svenska kyrkans lokaler. Samarbete och dialog med invandrarkyrkor och gudstjänstgrupper behöver utvecklas. Vi är en röst för tolerans och dialog.

## **Svenska kyrkan i utlandet**

Vi vill synliggöra Svenska kyrkan i utlandet. Våra svenska kyrkor i utlandet är viktiga mötesplatser för dem som bor utomlands längre eller kortare tid och för turister. När människor kommer i nöd och när kriser och katastrofer inträffar är också dessa kyrkor och dess medarbetare av stor betydelse.

## **Internationellt arbete**

Uppdraget att vara till medmänniskans tjänst gäller inte bara dem som vistas inom landets gränser. Internationell diakoni och mission är att bistå människor i nöd, att komma med budskapet om befrielsen i Kristus och att långsiktigt arbeta för bättre levnadsvillkor i alla avseenden.

Vi vill ha en koncentration på de områden där vårt arbete kommer till största nytta för människor.

**Borgerligt  
alternativ**  
I SVENSKA KYRKAN